

תאריכון הקוד הפתוח

אוגוסט 2004

- יום חופש התוכנה הבינלאומי הראשון.

יולי 2004

- צה"ל מתחיל ניסוי ב"אופן אופיס".
- חברת לינדוז וחברת מיקרוסופט מיישבות את הסכסוך בענין השם "לינדוז". מיקרוסופט משלמת ללינדוז 20 מיליון דולר וזו משנה את שמה ל"לינספייר".

מרץ 2004

- חברת SCO הטוענת כי בידה פטנטים המופרים על ידי לינוקס, תובעת את חברת חלקי החילוף AutoZone ואת חברת דיימלר-קרייזלר המשתמשות בלינוקס. זאתף לאחר סאגה משפטית ארוכה שעיקרה איום בתביעות כנגד המשתמשים בלינוקס. אריק ס. ריימונד, איש הקוד הפתוח הידוע, מפרסם מסמכים שלטענתו מוכיחים כי מיקרוסופט תומכת במימון המתקפה המשפטית של חברת SCO. בעבר נודע כי עלות המיתקפה המשפטית של SCO עמדה על מעל מיליון דולר.

ינואר 2004

- יוצאת לאור גירסה 1.1 של "אופן אופיס" בעברית, תוכנת קוד פתוח, שהתאמתה לשימוש במשרדי הממשלה מומנו על ידי משרד האוצר.
- חברת SCO תובעת את חברת נובל בהקשר המאבק על הפטנטים שלאורה יש בידה לגבי לינוקס.

דצמבר 2003

- משרד האוצר בישראל החל לבחון אם ניתן להשתמש בלינוקס במשרדי הממשלה ובמגזר הציבורי כתחליף ל-Windows.

אוקטובר 2003

- משרד האוצר מודיע על השעיית חידוש הסכם המסגרת הכללי של הממשלה עם מיקרוסופט. ההסכם איפשר לחברה לספק מגוון תוכנות לכל משרדי הממשלה.
- הסכם שגובש בין איגוד האינטרנט הישראלי, מיקרוסופט-ישראל, ועמותת "המקור" לקידום קוד פתוח, מציע כי כל גופי הממשל המספקים שירותים לציבור באמצעות האינטרנט יחויבו להציע את המידע גם באמצעות סטנדרטים לא קנייניים. נוסח ההחלטה, שגובשה בין דורון שיקמוני, חבר

ועד איגוד האינטרנט הישראלי, אריה סקופ, מנכ"ל מיקרוסופט-ישראל, וגלעד בן-יוסף, חבר ועד עמותת המקור, תוגש לוועדת האינטרנט של הכנסת.

אוגוסט 2003

- חברת SCO, הנאבקה משפטית בלינוקס, טוענת כי רשיון GPL של גנו הוא בלתי חוקי משום שהוא מרשה למשתמשים להעתיק ללא הגבלה, כביכול בניגוד לחוק האמריקאי. משפטנים קובעים כי אין כל תוקף לטענות SCO.

אפריל 2003

- עמותת המקור, העמותה הישראלית הפועלת לקידום הפתוח ומערכת ההפעלה לינוקס בישראל, הכריזה על תחילת פעילותה הרשמית.

מרץ 2003

- חברת SCO הנאבקה על חייה תובעת את IBM בענין הפרה של פטנטים הקשורים ללינוקס. אם ייתברר כי יש ממש בטענותיה, הדבר עלול לגרום בעיות לכל משתמשי לינוקס, והוא מדאיג במיוחד חברות גדולות השוקלות שילוב לינוקס במערכותיהם. תגובת משתמש לינוקס: "טפשי מאוד" (אריק ס. ריימונד). דובר IBM: "הרבה האשמות ללא עובדות". מחיר מניותיה של SCO עולה ב-40 אחוז. הפרשה ממשיכה להתגלגל במשך חודשים רבים. במהלך הפרשה, בתגובה להאשמות SCO כי בלינוקס יש מיליון שורות קוד גנובות, אמר לינוס טורבלדס כי "הם כנראה מעשנים שם קראק".

דצמבר 2002

- ריצ'ארד סטולמן מבקר בישראל כאורה IBM.

אוקטובר 2002

- ח"כ נחמה רונן מגישה הצעת חוק "תיקון חוק חובת המכרזים (רכישת תוכנות קוד מקור פתוח)". על פי ההצעה, המדינה תקשר בחוזה לרכישת תוכנה המבוססת על קוד מקור פתוח אלא אם כן שר האוצר (או פקיד אחר מטעמו) אישר רכישת קוד מקור סגור.
- פרופ' לורנס לסיג מהרוורד, מזהיר בכנס OSCON: "מעולם לא היתה מידה כזו של פיקוח. קחו את התוספות, השינויים, השינויים בהיקף זכויות היוצרים, בחנו את כל אלה על רקע המבנה התקשורתי המרוכז כיום

בצורה יוצאת דופן, ותקבלו מספר קטן של אנשים, קטן יותר מאי פעם בהיסטוריה, ששולט על נתח אדיר מן ההתפתחות התרבותית.”

יולי 2002

- ועדת המיחשוב של לשכת עורכי הדין בישראל מפרסמת הודעת תמיכה ביוזמה הנבחנת בימים אלה במשרד האוצר, לתמוך בגיור לעברית של יישומי קוד פתוח.
- מערכות המידע המבצעות הסודיות של הצבא מבוססות על תוכנות קוד פתוח ולא על תוכנות מיקרוסופט או טכנולוגיות קנייניות אחרות, כך מסר שר הביטחון בתשובה לשאלתא של ח"כ אליעזר כהן מסיעת האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו (על פי Ynet).
- לאחר שבפרו עומדים להצביע על הצעת חוק שתחייב שימוש בקוד פתוח, מיקרוסופט מזמינה את נשיא פרו, אלחנדרו טולדו, לרדמונד. מיקרוסופט מודיעה על הענקת 550,000 דולר בתרומה כספית, בתוכנה ובשירותי ייעוץ לממשלת פרו עבור מיזמים חינוכיים ופרויקטים של "ממשל זמין" במדינה.

דצמבר 2001

- מיקרוסופט תובעת את חברת "לינדוז" האמריקאית המפיצה גירסת לינוקס. העילה: שם החברה דומה מדי ל"וינדוז".

ספטמבר 2001

- מייקל רוברטסון, מנכ"ל mp3.com, מוכר את mp3.com ומייסד את לינדוז – חברה למכירת גירסאות לינוקס.

פברואר 2000

- Creative Commons (CC) – "הציבור היצירתי" – עמותה שהקימה את מנגנון הרישום לשמירה על זכויות יוצרים לאמנים, מבוסס על CopyLeft.

1999

- פעילי תקשורת מקימים את "אינדימדיה" כהכנה להפגנות בסיאטל. האתר משמש לביטוי חדשותי פתוח וגלוי לכל המעוניין, ללא עריכה.

1998

- קוד פתוח מתחיל לעניין את הקהילה העסקית והציבורית (יחד עם ויכוח מסוים מול תפיסת התכנה החופשית).

- עולה לאויר דפדפן נטסקייפ (Netscape), מבוסס על דפדפן מוזאיק שפותח בקוד חופשי על ידי טים ברנס-לי והופץ חנם למשתמשי המחשב האישי.

1995

- מופיעה גירסה ראשונה לתכנת שרת-אינטרנט בקוד פתוח אפאצ'י, שהופכת במהירות לפופולרית בתחום השרתים.

1994

- קמות מספר תנועות אמנות ספונטניות שפעילותן מונחית מתפישת קוד-פתוח: Scrytch ליצירות ספרותיות, Music Phylosophy ליצירה מוסיקלית, ו-Stutze למוסיקה ולפרוזה עם רשיונות CopyLeft.
- ג'ון פרי ברלו, מלחין השירים של ה"גרייטפול דד" ומי שהקים את ה-EFF (Electronic Frontier Foundation) כותב במגאזין הפופולרי WIRED על "כלכלת הרעיונות", ומביא את הבשורה אל מחוץ למעגל המצומצם של האקרים ושל משוגעים לדבר.

1991

- לינוס טורבלדס, סטודנט מפינלנד, מתחיל לפתח את לינוקס – מערכת ההפעלה למחשבים אישיים – כפרויקט לימודים. קהילת מתכנתים בכל העולם משתתפת בפרויקט, גירסה ראשונה של לינוקס יוצאת לשוק בשנת 1993 ונעשית לאלטרנטיבה העיקרית למערכת ההפעלה WINDOWS.

1988

- קווין מיטניק חושף את מערכת ההפעלה הקניינית VMS של חברת דיגיטל. הוא נאסר לשמונה חודשים והופך לגיבור תרבות בקהילת ההאקרים ושוחרי קוד פתוח.

1985

- ריצ'רד סטולמן כותב את המניפסטו של GNU, כתפישת הפיתוח של קוד חופשי. חבילת התוכנות של GNU פותחה כאלטרנטיבה לתאגידי התוכנה ועם רשיון GPL, שעקרונותיו מתבססים על הרעיון שמותר לכל אחד להשתמש ולשכפל את התוכנה. ישנו תכתיב מגביל אחד – על המוצר הסופי לשאת גם הוא רשיון מסוג GPL.
- מוקם גוף המנסח סטנדרטים, עמותת התוכנה הפתוחה (Open – OSF Software Foundation)

1983

- ההאקר דון הופקינס טובע את המונח CopyLeft ומנחיל אותו לריצ'רד סטולמן השוקד על חבילת התוכנות של GNU.

1980

- קבוצות דיון UseNet מתחילות לפעול באינטרנט. היום קוראים לזה "פורומים".

1971

- נוסד "פרויקט גוטנברג" להעלאת ספרים הנמצאים ברשות הציבור לרשת.

1969

- במעבדות חברת בל, החלו קן תומפסון ודניס ריצ'י לפתח מערכת הפעלה חדשה בשם יוניקס. המטרה היתה לבנות מערכת שאפשר יהיה להתקין על מחשבים מסוגים שונים, והיא תשמש כפלטפורמת מיחשוב אחידה. מעבר להישג הטכנולוגי, חשיבותה של יוניקס היתה בעובדה שחברת AT&T חילקה אותה חינם, מפני שהגבלות שקבע הממשל האמריקאי אסרו עליה למכור מערכות הפעלה למחשבים.

1959

- פיטר סמסון, האקר ב-MIT וחבר במועדון הרכבות, טובע את האימרה: Information wants to be free.